

Troldhedestien

Brugerundersøgelser foråret 2017



KOLING
VI DESIGNER LIVET



Troldhedestien

- rummelighed for alle // indledning

Kolding Kommune ønsker at den gamle jernbanestrækning skal være et attraktivt tilbud til alle borgere – også bevægelses-hæmmede, svagtseende, psykisk sårbare og socialt udsatte. Målet er, at mødet i det fri skal skabe nye fællesskaber mellem borgere med vidt forskellige forudsætninger.

Den primære målgruppe for projektet er borgere med særlige behov. De borgere som har særlige udfordringer – fysiske, praktiske, sociale og/eller psykiske – eller er en del af nogle sociale og kulturelle vilkår som begrænser mulighederne for oplevelser og udfoldelse alene eller i samvær med andre.

Den sekundære målgruppe er andre borgere, foreninger og lokalråd, som har en interesse i og i forvejen er engageret i området på forskellig vis.

Designskolen Kolding deltager i projektet mhp. at undersøge borgernes ønsker, behov og drømme. Der er lavet over 20 interviews med super-brugere, dvs borgere med særlig tilknytning til området, eksperter i form af naturvejledere, sårbare og udsatte borgere og medarbejdere fra disse borgeres daglige bosteder/arbejdspladser.

Denne rapport søger at give et indblik i de findings, muligheder og udfordringer, som er kommet frem gennem ovennævnte interviews.

Der er i processen udarbejdet 3 mindre hæfter, som særskilt dykker ned i henholdsvis borgernes konkrete ønsker, valgte fotos og historier, som knytter sig til emnet.

Denne rapport giver et indblik i disse hæfters indhold, men har fokus på analysen og de muligheder der er fremkommet i dialogen med borgere og medarbejdere. Med andre ord skildrer denne rapport det arbejde, der er udført af Designskolen Kolding mhp. at understøtte udviklingen af Troldhedestien som et mødested, et fælles tredje, som som skaber grundlag for nye uopdagede fællesskaber på tværs af socio-kulturelle forskelle.

Researchen, som til dels beskrives og analyseres i denne rapport, er dybt forankret i superbrugere. Medarbejderne, der har medvirket fra de forskellige institutioner, deltager både som professionelle medarbejdere og som private borgere. Denne dobbeltrolle er med til også at sikre den almindelige borgers stemme i forhold til projektet.

Researchen kigger derud over på de bidrag sårbare og udsatte borgere kan byde ind med i forhold til opstarten af realiseringsfasen.

Superbrugere

- involverede institutioner, borgere og medarbejdere

I foråret 2016 lavede Kolding Kommune en foranalyse af potentialerne på og omkring Troldhedestien, og Designskolen Kolding bidrog med brugerinddragelse af de udpegede grupper i form af workshops med borgerne.

I februar 2017 startede anden runde af brugerinddragelsen. I første omgang blev der etableret kontakt til de forskellige institutioner. Lederne på institutionerne gav en introduktion til "deres" borgere, og deres involvering i projektet. Gennem lederne blev der skabt kontakt til både borgere og medarbejdere.

Udvælgelsen af borgere er sket ud fra lederens og personalets vurdering af hvem, der kunne bidrage mest set i forhold til handicaps og udfordringer. Et andet sted var det beboerrådsformanden, der meldte sig som superbruger. Og blandt medarbejderne er valget faldet på dem, der også privat bruger Troldhedestien og området. Som nævnt er der en ekstra gevinst i, at medarbejderne også udtaler sig som privatpersoner. Borgereforeningen i Bramdrupdam samt almindelige borgere i Bramdrupdam er også at finde mellem superbrugere.

Superbruger er et spadestik dybere end almindelig bruger. En bruger skal relativt hurtigt besvare lette spørgsmål. En bruger vil hurtigt kunne udfylde fx. enkle spørgeskemaer.

En superbruger betragtes som ekspert på sit område. En der virkelig ved noget om emnet, og har en dyb og særlig viden i forhold til det efterlyste/den manglende viden.

Dette materiale bygger på over 20 interviews med superbrugere. Ca. 80 % af interviewmaterialet er fremkommet ved interviews med enkeltpersoner. Og ca. 20 % har været blandede samtaler med især borgere med psykiske og mentale handicaps og medarbejdere. Interviews med enkeltpersoner har i gennemsnit varet en time, og blev bygget op omkring en interviewguide og et billedmateriale.



Borgerne

- generelt

Kendetegnende for langt de fleste udsatte og sårbare borgere er, at de ikke bruger området privat. De er afhængige af personalet på de institutioner de bor og arbejder på, og bruger kun området, når der er tale om ture planlagt og udført af andre. Mange fra denne gruppe har haft fine oplevelser med naturvej-lederen Benny, som i mange år har været tilknyttet disse borgere, og som har en særlig viden om denne gruppe menneskers behov og udfordringer.

Det er kendetegnende for medarbejderne, der bruger området professionelt, at disse også bruger området privat. De planlagte institutionsture handler ofte om at fordybe sig i en aktivitet, fx. at fiske eller plukke bær, eller at bruge naturen som et afstressende miljø i form af gåture.

De private borgere bruger området rekreativt, nogen bruger det til gåture, mens de mere aktive også bruger det som udgangspunkt for motion.

Alle, uanset tilknytning og funktionsniveau, ønsker at bruge området mere. Alle vil gerne naturen og de oplevelser, der findes her. Men manglende viden om området, og hvad man kan der, er en udfordring.



“Jeg er bange for en tivolisering”



Brugen

- området generelt

Fælles for alle interviewede er, at det primært er området omkring Marielundsøen og ud til Skovløberhuset der bruges. En enkelt medarbejder bruger Dybvadbro Station, og naturvejlederne har typisk særlige udvalgte områder som fx området omkring Naturskolen ved Marielundsøen. Det blev tydeligt gennem samtalerne, at mange af de interviewede fra Kolding implicit sætter Marielundskoven lig med Trolthedestien, og borgerne i Bramdrupdam tænker stien som netop det stykke, der løber fra Skovløberhuset og til Påbyvej.

Ingen af de interviewede har prøvet at gå turen fra Klimaparken i Kolding til Dybvadbro Station. Nogle få har cyklet ruten, det er de mest aktive – og gjort i privat regi.

I Bramdrupdam bruger borgerne primært stien som transportroute til og fra job, som hundeluffer-område og som rekreativt område. Disse borgere nævner kaffen pinsemorgen ved Skovløberhuset, og Skt. Hans-aften som aktiviteter, der samler folk.

De interviewede beskriver området fra motorvejen og ud mod Dybvadbro Station som et "mærkeligt og øde" område, hvor der ikke rigtig er noget at gå efter. En faktor der gør, mange slet ikke kommer der.

“Man kan ikke sove i en skov!”



Superbrugerne

- generelt



Superbrugerne er blevet udspurgt om både deres personlige forhold til Troldhedestien, og hvis relevant også deres professionelle forhold til stien. I hæftet “Brugerundersøgelser” er hver enkelt interviewede repræsenteret både i form af de vigtigste udtalelser, de er kommet med samt et portræt-billede. Til slut i hæftet er der tilføjet to afsnit. Det første handler om de drømme og ønsker til socialt samvær, som er fremkommet under samtalerne/interviews. Og det sidste afsnit giver nogle bud på hvad de sårbare og udsatte borgere kan bidrage med i løbet af etablerings- og byggefasen.

Hæftet “Brugerundersøgelser” giver som nævnt et grundigt billede af de interviewede og disses ønsker og behov. Sammenholdt med fotoudvælgelsen træder flere forskellige emner og fokuspunkter frem, og danner et billede af borgernes visioner og drømme for Troldhedestien.

Opfordringen lyder at læse hæfterne særskilt. De udgør et omfattende materiale, og giver et virkelighedsnært indblik i borgernes ønsker og behov. Denne rapport beskæftiger sig hovedsagligt med udkommet af det indsamlede materiale, og stiller skarpt på analysen.

Analysen

- 3 niveauer



I interviews med superbrugerne er der emner, som er gået igen. Og fotos, som er udvalgt gang på gang. Ud fra disse observationer og valg er analysen delt op i 3 kategorier:

1. Vigtigste temaer
2. Overordnede temaer
3. Underordnede temaer

De tre niveauer er også hierakiske, nummer et er det tema der er nævnt flest gange af flest superbrugere.

De overordnede temaer tager udgangspunkt i en samlet analyse af ønsker og behov. Her kigges der på stien og området som et samlet hele.

Og ved de underordnede temaer er det især fotoudvælgelsen, der ligger til grund for analysen. De ti mest valgte fotos er talt op, og herefter er det brugernes udtalelser om de specifikke aktiviteter eller fotos, der danner baggrunden for selve analysen. Her tydeliggøres emner og udfordringer, og hvert enkelt underordnede tema behandles særskilt.

Analysen

- vigtigste/hyppigst nævnt

Alle udpeger **toiletter** som en mangelvare i forhold til deres oplevelser på Trolldhestien. Og rigtig mange med relationer til handicappede/ældre/fysisk svage borgere påpeger ligeledes **adgangsforholdene** som en forhindring.

“Det kræver også et toilet der hvor vi skal hen”



Analysen

- overordnede temaer



”De skal være bedre til at markere mulighederne!”

Pausestationer

Hvor store skal pausestationerne være? Hvilke aktiviteter/behov skal de kunne opfylde? Er det til madpakker, hvile, snak? Er det til fordybelse? Eller er det til aktiviteter? Hvor skal de være? Hvor mange skal der være/hvor tæt skal de placeres? Hvad er de basale ønsker? Bålriste, bord & bænke og halvtag er det, der oftest er blevet sagt.

Zoneinddeling

Der er mange forskellige behov i forhold til de forskellige brugergrupper. Familierne ønsker sig aktiviteter til både børn og voksne. De sårbare mennesker ønsker sig ro, lysninger, ren natur og guidning. Så hvordan kan man inddele stien? Hvordan tilgodeses alle grupper? Skal/kan alle grupper tilgodeses?

Pladser

De ovennævnte grupper ønsker sig forskellige aktiviteter. Nogle ønsker sig små lukkede ”rum”, hvor man kan være sig selv og opleve naturen – og hvor man ikke møder ret mange andre mennesker. Andre ønsker den sociale kontakt, men har svært ved at åbne op/finde den. Og en tredje gruppe ønsker det sociale liv, hvor man møder andre, gerne ligesindede, og laver ting sammen. Kun få har fx valgt billedet med en scene i skoven, og der er en klar tendens til at langt de fleste vælger noget småt, noget hvor man skal være i mindre grupper.

Analysen

- underordnede temaer



Bål

Rigtig mange ønsker sig bålpladser/ildsteder. Steder hvor man kan tænde op og lave simpel mad/the/kaffe. For de udsatte mennesker giver det store, gode oplevelser at være i naturen på den måde.

Historiefortælling

Både borgere, sårbare borgere og naturvejledere nævner mange gange, at de gerne vil historiefortælling. Generelt vil folk gerne lære, og i denne sammenhæng om naturen. De sårbare borgere har fået rigtig meget ud af at være på tur med en naturvejleder, Benny har formået at gøre dem fortrolige med den natur, de har været i, og har givet dem lyst til mere. De kan bare ikke selv være opsøgende. Naturvejlederne kan fortælle om aha-oplevelser for stort set alle grupper borgere, når de (borgerne) får fortalt historier og opholder sig ude i naturen. Børn der kan følge den døde rævs forrådnelse, og andre børn der har været på lygte-tur om morgenen – alt sammen oplevelser, som gør stort indtryk. Hvordan kan den historiefortælling transformeres og iscenesættes, så så mange borgere som muligt oplever den?

Analysen

- underordnede temaer



“Shelters vil vi
tage imod med
kyshånd”

Vandring

Flere borgergrupper nævner vandring som et ønske. De sårbare og de aktive borgere ønsker sig vandring. Vandring forstået som gåture, hvor man vandrer gennem uforstyrret natur i selskab med minimum et andet menneske.

For de sårbare borgere er det vigtigt, at turene ikke er for lange. Og det gælder måske også de almindelige borgere – ikke mange af de adspurgte har gået hele Trolthedestien! Hvis nogen?! Det gælder også dem, der betegner sig selv som meget aktive.

Overnatning

Rigtig mange fra alle grupper ønsker sig flere overnatningsmuligheder. Mange nævner de shelters, der er i nærheden af Dybvadbro Station. For de sårbare borgere ligger de lidt langt ude på stien, og alle ønsker sig overnatningsmuligheder tættere på byen. Og flere af dem.

Både stjernepladser (til hængekøjer), teltpladser, huler, skulpturelle overdækninger og primitiv camping er nye overnatningsforslag.

Analysen

- underordnede temaer



“Lav
lysninger med
overdækning!
Lad Allan gå en
tur med
arkitekten”

Stier/ruter

Alle ønsker sig ruter i naturen. De sårbare borgere vil gerne have tydelig markerede ruter, som er overskuelige og som gerne går i ”sløjfer”, det vil sige at man ender ved udgangspunktet – uden at gå samme vej frem og tilbage! Desuden har de meget brug for tydelig markering af længde/afstand, og mange ønsker sig markering helt ned til 200 m/500 m. De ønsker sig også fred, dvs. ikke at møde for mange andre mennesker.

Alle er enige om, at markeringer med afstandsmåling er gode. Det er godt at vide længden på turen, og undervejs at kunne se, hvor langt man er kommet – det er rart og nyttigt for alle. For borgere med fysiske handicaps ønsker man sig blot god adgang og mulighed for at opleve naturen.

De almindelige borgere ønsker sig også ruter, men med mere fokus på det, man kan opleve på ruterne. De vil gerne have adskilte løbe- og cykelruter, ruter med terræn, ruter til hundeluftere, og ruter til madpakketure. Tema-stier?

En del borgere, fra alle grupper, ønsker sig noget med at komme op, fx op for at have udsyn eller op i trækronerne. En naturvejleder ønsker sig det samme, men pointerer, at hun er MEGET træt af fuglekigger-tårne! Mange er inde på at ruterne skal være gode at gå på – også for folk med handicap eller folk som kører med barnevogne/kørestole.

Analysen

- underordnede temaer



“De skal ha’ lov
til at finde sjove
dyr, fx en død
fugl”

Naturen/skoven

Der er meget bred enighed om, at skoven og naturen ikke skal tilrettelægges og laves om! Alle ønsker sig uberørt natur, hvor man kan opleve dyrelivet og årstidernes skiften. Men samtidig er der også rigtig mange, der siger ”at der skal være noget at gå efter”. Fortolket kunne man måske sige, at naturen skal udpeges og tydeliggøres. Det skal måske markeres, hvor man kan opleve hvad, måske skal de gode bærplukningssteder udpeges og dyrelivet fortælles. Eller også skal sådanne steder arrangeres – uden at ødelægge ”det uberørte”!

Guidning

Det nævnes mange gange, at de største oplevelser er kommet under vejledning af et naturkyndigt menneske. Mange vil gerne ”guides” i naturen. Man ved ikke, hvordan man får de bedste oplevelser, hvor skal man gå hen, hvornår, og hvad skal man forvente sig. Og de fleste føler, at de har brug for ”hjælp”. Nogle er lidt bange for fx lydene, mudderet, temperaturen, andre mennesker, det ukendte terræn osv. Og andre vil bare gerne lære noget og udvide deres horisont. Nogle naturvejlederne taler om at de blot er ”fødselshjælpere” som guider borgerne i at få deres eget natursyn – men hjælp er der brug for.

Analysen

- underordnede temaer



Aktiviteter

Dette tema udgør den pulje med flest blandede behov. Mange almindelige borgere ønsker sig fysiske aktiviteter, og også nogle af de sårbare borgere nævner muligheden for fysisk aktivitet som et ønske til området. Fælles er, at de alle igen ønsker sig noget, som er i tæt familie med naturen selv. Hvis det skal være direkte fysisk træning, skal det være med naturen selv som udgangspunkt, fx crossfit med naturmaterialer. Andre foreslår træningsruter med variation i forhindringer/terræn som højdeforskelle, forskelligt underlag, legepladser med gammeltdags legeaktiviteter som vipper og reb i træerne.

Et par institutioner nævner besøghunde. Hunden er også den direkte årsag til turene ud i naturen for mange, og er derfor grunden til at de kommer ud.

En del nævner geocaching som en oplagt mulighed. Det med at have et mål, noget at gå efter, samtidig med at der er spænding ved at finde "skatte". Måske kunne geocaching oversættes til noget mere "nært", fx bingo-spillet, hvor man skal ud og finde ting i naturen. Spil nævnes også flere gange som et ønske. Især familierne og institutionerne har ønsker om spil, som kan danne grundlaget for et fælles tredje.

Analysen

- underordnede temaer

“Bygge shelters oppe i træerne”



UFO'en

Et af billederne i det fremviste billedmateriale ligner en UFO, der er ved at lande i en skov. Og et andet billede er store, træbyggede kæmpe megafoner. Begge billeder har vakt positiv nysgerrig undren hos mange. En del har tolket UFO-billedet som alternativ overnatningsmulighed, og andre har set begge billeder som en form for skovskulpturer. Alle finder disse to billeder spændende – men er lidt uklare omkring hvad de ønsker sig.

Alle kommer med positive kommentarer, og ønsker sig noget anderledes – men som er bygget af naturens materialer og som respekterer naturen! Det er vigtigt for ALLE. Materialet er træ.

Analysen

- et trinbræt og en oplevelse - superbrugernes bud



Et trinbræt

Et sted hvor man hviler sig eller skifter til noget nyt. Man stiger op i noget/ud af noget gammelt. Måske kan man få mad og drikke. Et sted man venter og kommer videre fra. Man står af og kommer videre. Noget er i bevægelse, og stoppestedet er der, hvor man kan træde ud af bevægelsen. Et helle – men det kan godt være udfordrende. Et sted hvor man venter på, at der sker noget andet. Det er noget, der motiverer én til at komme videre. Et skridt i en anden retning – en nyskabelse. Et sted hvor man kan hvile, og evt. få noget med hjem derfra, fx en historie. Men det er simpelt, enkelt.

En oplevelse

Det kan være en solplet, en oplevelse på en bænk. Når man har fået noget med sig. Noget anderledes interessant. En god pause, hvor man virkelig ser dem man er sammen med. En oplevelse hvor man er aktiv sammen med andre – det skal kunne mærkes! Glæden ved at se noget unikt, fx et blad der er formet sjovt. Naturpræget. Måske er man heldig at se et egern. En oplevelse er når man om aftenen tænker på det igen, og føler en ro, som gør en glad. Når man møder noget nyt eller overraskende – eller opnår noget, man har glædet sig til (belønning)! Noget man mærker og mindes.

Analysen

- opgavepakker



Opgavepakker

Nogle superbrugere og andre brugere af institutionerne og værestederne har fået en opgavepakke. Opgavepakker generelt giver adgang til brugerens drømme og ønsker, da opgaverne skal løses i privat regi og altså ikke under indflydelse af andre brugere eller kolleger. Opgavepakker bruges som inspiration og baggrund for udvikling af muligheder og løsninger. Der blev uddelt ca. 12 opgavepakker, og 7 kom retur.

Konklusion

Opgaverne gik mest på at forestille sig Troldehedestien om nogle år - og beskrive det scenarie. Det er svært. Borgerne tyr til det kendte, og beskriver egentlig det samme som de interviewede/deres svar fra interviews eller det, der er i forvejen. Nogle forstiller sig, at verden er blevet mere digital, og andre drømmer om digital-fri zoner. Nogen drømmer om put-and-take, nogle vil noget aktivt og andre ønsker området som et afslapnings-helle. Opgavepakkerne var en del af indsamlingsfasen, og de har bekræftet det sete/hørte i mødet med superbrugere. Opgavepakkerne genererede ikke ny viden, men bekræftede udsagnene fra superbrugere.

Sociale prototyper

- forslag til samarbejder og aktiviteter



“Den største glæde er at gøre gavn - uanset hvem man er”

Skt. Hans i Bramdrupdam. Bofællesskabet Bramdrupdam arrangerer denne aften i samarbejde med borgerforeningen i Bramdrupdam.

En gammeldags madpakke. Hvad består en sådan madpakke af? En eller flere institutioner i samarbejde kunne lave prototyper, som senere kunne udvikles i samarbejde med smørrebrødsforretningen i Bramdrupdam.

Tæl frugttræer. En institution laver optælling af frugttræer og markeringer af placering. Dette materiale bliver siden til en skattejagt for børn og voksne.

Skattejagter. Her udtænkes jagter på de forskellige planter, træer og andre kendetegn. Skattejagterne kan sættes i de samme kasser som de små oplysningskort over området.

Spilleplade Institutioner med træværksted bedes udvikle en spilleplade (fx som en bordplade), hvor spillerne selv skal samle ”brikker” i naturen. Det kunne f.eks. være ”kryds-og-bolle”-spillet. Der laves en prototype, som sættes op på stien.

Sociale prototyper

- fortsat



“Jeg vil gerne
lave fælles-
mad med
andre
beboere”

Afmærkning af afstande. Ved hjælp af detaljeret kort angiver/afmærker borgerne de steder, hvor det er nyttigt, nødvendigt eller bare oplagt med angivelse af afstand. Borgerne inddrages også i at lave pælene/stenene/påskrifterne.

Samarbejde mellem institutioner. To institutioner bedes lave en ”tænk tank”, og udtænke hvordan de to steder kan bruge hinanden i arbejdet med fx træ.

Teltplads Nordhøj bliver medarrangør af en midlertidig shelter-plads ude ved Dybvadbro Station. Skovløberholdet inddrages i opbygningen af pladsen. Det er også skovløberne, der passer pladsen.

Bænke Overmarksgården inddrages i design- og udviklingsprocessen i forhold til bænke langs stien. De bliver med-producenter af bænke, og de er med til at opstille dem langs stien.

Butik Flere af de involverede institutioner vil gerne en butik, hvor de kan sælge nogle af deres varer, og fx lave noget af årstidens høst. Flere ansatte ser Dybvadbro Stations-bygning som et oplagt emne for en sådan butik.

Workshops

- mere viden ud af borgerne til gavn for projektet



I juni startede tilrettelæggelsen af tre workshops. Der er tre udvalgte steder i spil i forhold til opstart af byggeprocessen, nemlig Bramdrupdam dam, Dybvadbro Station og Skovløberhuset. Arkitekterne har i maj 2017 udviklet opdaterede forslag til de tre udvalgte steder, og det er disse tegninger/forslag, der via de planlagte workshops, skal udvikles og valideres af borgerne. Ydermere er der brug for viden om, hvad borgerne kan mødes om - hvad er indholdet i møderne/hvad kan borgerne samles om? Og hvad kræver disse møder af faciliteterne/mødestederne?

De tre workshops kommer til at foregå på lokationerne, således at borgerne befinder sig fysisk på det udvalgte område under workshoppen. Dette for at sætte dem i den mest virkelighedsnære situation som muligt.

Borgerne præsenteres for fire opgaver. I den første opgave skal borgerne i grupper liste "ideelt" og "forhindringer" i forhold til lokationen. Derefter skal de diskutere hvad de kan samles om, og hvad dette kræver af lokationen. I den sidste opgave skal de, vha et kort over lokationen, tegne og beskrive de behov og ønsker ind, som de er nået frem til.

Til disse workshops udvikles der postkort, som vil fungere både som reminder og reklame for projektet.

Afslutning

Projektet fortsætter uden Designskolen Koldings deltagelse. Skolens rolle var at sikre brugernes/borgernes stemmer i forhold til udformningen af de nye mødesteder langs Troldehødestien. Og sikre at disse stemmer nåede arkitekterne, således at borgerne bliver omdrejningspunktet for projektet. Hvis ambitionerne skal nås, er det afgørende, at der skabes et ejerskab mellem stien og borgerne - de skal have andele i hinanden.

Ud over denne rapport er der udformet tre hæfter, som nøje beskriver borgernes behov og ønsker, både de sårbare og udsatte borgers ønsker og behov - og de helt almindelige borgers ønsker og behov. Et hæfte er en gengivelse af de interviews, der er lavet med superbrugerne. I dette hæfte finder man deres portræt og de fleste af deres udsagn. I det andet hæfte finder man de ti oftest valgte fotos, samt de udsagn borgerne knyttede til disse fotos. Og i det tredje hæfte er kort beskrevet de historier, som kom frem under samtalerne med superbrugerne.

I denne rapport kan man også finde spørgsmålstejn - ubesvarede spørgsmål, som fx hvordan skal bålstederne udformes? Dette for at gøre opmærksom på, at der stadig er masser af områder, som kan udforskes ydeligere med oplagt mulighed for inddragelse af borgerne. I hæftet "Brugerundersøgelser"

finder man til slut bud på de aktiviteter, de sårbare og udsatte borgere kunne blive en del af under byggeprocessen. Deres egne eller medarbejdernes bud på disse aktiviteter. Til slut i denne rapport er der givet nogle bud på sociale prototyper. Disse prototyper kræver et samarbejde på tværs af institutioner, medarbejdere og almindelige borgere. Med andre ord; Troldehødestiprojektet er lige begyndt!

Designskolen Kolding har med glæde været del af projektet. Vi har igen fået lov til at vise, at design har en plads og et rum i store tværsektorielle projekter. Design har sat brugerne på dagsordenen, og bidraget til borgernær udvikling. Kolding Kommune har vist vejen ved at indgå samarbejdet med Designskolen Kolding med ønsket om borger-inddragelse.

Denne rapport tegner et billede af inddragelses-processen og de resultater, der er fremkommet under den.

“ ...og ja, vi
kan
godt lave
bænke!”





KOLING
VI DESIGNER LIVET

